



# Palliatieve zorgen... 15 jaar in een notendop

**Dirk Van der Auwermeulen**  
Hoofdverpleegkundige palliatieve zorgen



# 15 jaar in een notendop...

een **hart**  
voor zorg

1/7/2000



14/10/15



# Uit het gastenboek.....

een **hart**  
voor zorg

*Een glimlach, ....wil je nog iets drinken?  
Lig je goed?... luisteren naar een verhaal van angst en  
verdriet.*

*Geen valse oplossingen,...geen valse hoop.  
Wat zou je willen eten?.... nog eens een kussen verleggen.  
Heb je last van pijn?... wil je even uit bed?  
Zou je graag wat muziek horen?... een kop koffie voor de  
bezoeker.*

*De volgende dag.  
Een warme hand,...geen oordelen, geen valse raad.  
Een hand op de schouder,...een kwinkslag.  
Mag ik wat bij je zitten of zou je liever rusten?  
Niets opdringen....veel aanbieden.  
Opstandigheid incasseren,....woede aanvaarden, zonder  
reactie.  
Altijd opgewekt,...niets is teveel....*

*....  
En nog een dag....  
En nog een  
Tijd voor verdriet, tijd voor afscheid, geen overhaasting.  
Ik heb sterke mensen ontmoet, sterk als bomen.  
God kan hier niet ver weg zijn.*



een **hart**  
voor zorg

